

Tur rundt i Farum landsby omkr. 1925

Følg Farum Hovedgade op til Søvej. Start ved:

- Nr. 80 A Georg Jensens købmandshandel med bolig.
- Nr. 82 A-H Her lå gården Solvang.
- Nr. 86 Edelgave: her lå den ene af byens to smedjer.

Gå nu over Hovedgaden ved fodgængerovergangen.

- Nr. 79 Købmandshandel med bolig.
- Nr. 81 Her var både barber, urmager, instrumentmager og fotograf. Alt i samme person, Magnus Westergård. Huset var også bolig for familien.
- Nr. 83 Her lå kroen, Farum Hotel. Læg mærke til udbygningen på 1. sal. I salen her blev der bl.a. holdt foredrag, fester og spillet dilettantkomedie. På den anden side af Søvej, der hvor nu Det hvide Center ligger, lå tidligere krohaven. Den fine indgang til krohaven var på hjørnet af Hovedgaden og Søvej.

Overfor disse bygninger på den anden side af Hovedgaden ligger Akacietorvet. Her lå dengang Akaciegården og ud for den ud til vejen lå kroens rejsstald.

Gå nu ned ad Søvej.

- Nr. 1 Den anden af Farums Bys to smedjer.
På hjørnet af Søvej og Kålundsvej på det grønne område ud for Kålundsvej nr. 29 lå den ene af byens to vandposter, hvor de husstande, der ikke havde brønd, hentede deres vand.
- Nr. 2 Gardes hus. Her var der i 1920'erne rekreationshjem.
- Nr. 4 Her boede læge Erik Odin Castberg, der plejede at ride ud på sygebesøg.

Gå nu ad den lille sti, der går op ad bakke langs Mormors hus Søvej nr. 3. Stien munder ud i Forten, det grønne område ved Kålundsvej.

- Nr. 6 Hjulmageren
- Nr. 21 Farum Skole (Rytterskolen). Her gik øverste klasse, dvs. børnene fra 10-14 år. Forskolen med de yngste børn lå på Skolevængets alle nr. 1. Pladsen ved Kålundsvej er den gamle forte. Her holdtes til 1920'erne marked to gange om året, og det var også her cirkus blev slået op.
- Nr. 1 Her lå en slagter, der slagtede her. Hans kone stod for den lille butik med slagtervarer. På det grønne stykke mellem Hovedgaden og Kålundsvej står resterne af det gamle bystævnetræ plantet ca. 1740. Her står også Sønderjyllandsstenen sat op 1920 til minde om Genforeningen. Gennem 1920'erne blev der hvert år d. 15. juni af byens damer lagt røde og hvide blomster i mønster som et dannebrogflag.

Drej nu til højre ned ad Hovedgaden

- Nr. 71 Apoteket
- Nr. 69 Vognmanden
- Nr. 67 Bageren
- Nr. 63 Telefoncentralen. Der var kommet telefon til Farum i 1906.

Kryds Hovedgaden og følg den tilbage til udgangspunktet

- Nr. 68 Her lå Toftegården. Den blev i daglig tale kaldt Møggården, fordi møddingen lå ud til Hovedgaden.
- Nr. 68 Her lå en grønthandel, der også solgte kranse og blomster. Den blev omtalt som Kransekonens hus.
- Nr. 72 Sejlmageren og bagved en rebslager