

Røveriet af Folkeregisteret

Op gennem krigen modtog man i Farum mange "flygtninge", der skulle skjules for besættelsesmagten – især efter 19. september 1944, hvor det danske politi blev interneret. Disse flygtninge blev modtaget med åbne arme. De fik udstedt falske identitetspapirer og blev optaget i folkeregisteret under de falske navne, således at folkeregisteret kunne svare, såfremt tyskerne ringede for at kontrollere en mistænkelig person. Men efterhånden blev det så vanskeligt at holde styr på ægte og falske folkeregisterkort. Kommunesekretær Madsen kontaktede nogle udenbys frihedskæmpere og aftalte, at de skulle komme og 'røve' folkeregisteret, således at de – hvis der blev kontrolringet fra tyskerne – kunne sige, at det kunne de desværre ikke svare på. Og sådan blev det. I et notat d. 8. januar 1945, står der i Farum Kommunes Vagtværns protokol:

"Kl. 9.30 anm. Sekretær Madsen, at der lige nu havde været et 'Hold op' på Kommunekontoret. Der var fire Mænd i en Opelvogn med Lægekors og Papir for Nummerpladen. De tog F.R. og Rationeringsmærker + C.B. Uniformer, hvorefter de forsvandt i stærk Fart mod København. Fra Vagtværnets side blev der intet foretaget, da det er givet, at Kuppet var politisk."

Uheldigvis brændte det hus, hvor folkeregisteret blev skjult, inden befrielsen, hvorfor man senere i 1945 var nødt til at lave en folketælling for at få genetableret folkeregisteret.

Protokoll af "Hold op" - Røveoperation

8.1.45 Kl. ca 9,30 anm. Sekretær Madsen, at der lige nu havde været et "Hold op" på Kommunekontoret. Der var fire mænd i en Opelvogn med Lægekors og Papir for Nummerpladen. De tog F. R. og Rationeringsmærker + C. B. Uniformer hvorefter de forsvandt i stærk fart mod København. Fra Vagtværnets side blev intet foretaget, da det er givet, at Kuppet var politisk.

