



Spadedrengene ved Hareskovby

Det danske nazistparti, DNSAP, oprettede to ungdomsorganisationer, Nationalsocialistisk ungdom (NSU) og Landsarbejdstjenesten (LAT), med det formål at udbrede de nationalsocialistiske idealer - både ideologisk og fysisk. Centralt stod dyrkelsen af den stærke, sunde og ideologisk bevidste ungdom. Begge ungdomsorganisationer var inspireret af det tyske ungdomsparti Hitler Jugend og den tyske arbejdstjeneste Reichsarbeitsdiensts (RAD). LAT organisationen var hovedsageligt organiseret i arbejdslejre for unge mellem 18 og 25 år.

I Hareskovby blev den gamle skovfogedbolig, Ravnehus, hjemsted for LAT. Lejren blev indviet den 1. oktober 1941 af lederen af DNSAP, Frits Clausen. Her blev unge mænd oplært i nazistisk propaganda og uddannet til tropsførere. For de unge mænd i Ravnehus var opholdet gratis, de fik de kost og logi samt fem kroner i løn hver 10. dag. Opholdet bestod af hårdt arbejde og enkel kost, som en befalingsmand udtalte: "kernen i den mandlige Arbejdstjeneste er at opdrage den danske mandlige Ungdom til Mandfolk". De unge

mænd sov i køjesenge på fælles stuer, og symbolet på deres virke var spaden, som de ofte eksercerede med som et gevær.

De unge mennesker i Hareskovby kaldte dem for “spadedrengene”, og der var ind i mellem sammenstød mellem de to ungdomsgrupper. Især kunne de lokale godt lide at råbe: “stop eller jeg graver”, når de kørte forbi Ravnehus, hvor et par unge mænd fra LAT stod vagt i deres sorte uniform og med spaden over skulderen som et gevær.