

## **Hans Hansen**

Født 29. aug. 1841 i Bringe, død 15. jan. 1900 i Glostrup by og sogn, søn af gårdejer Hans Christensen og Kirsten Hansdatter på *Bellelosegaard* i Bringe.

I 1860 er Kisten Hansdatter anført som enke på *Bellelosegaard*, som hun driver sammen med fire voksne børn, tre sønner og en datter, deriblandt den nu 19-årige Hans.

Fra jun. 1863 til nov. 1864 menig og trompetist ved 4. dragonregiment, 3. eskadron. Han gjorde som sådan tjeneste i Dannevirkestillingen. Regimentets 1., 2. og 3. eskadron udgjorde 1. halvregiment. I midten af jan. blev halvregimentet underlagt 3. division, som var stationeret i området i og omkring Slesvig by.

Da krigserklæringen indløb 31. jan., holdt 3. division Dannevirkestillingens centrum besat. Den del af halvregimentet, som ikke var på forposttjeneste, stod vedblivende i staldene på Gottorp klar til at blive sat ind.

Den 1. feb. rykkede fjenden, som var formeret i tre korps, over Ejderen, og næste morgen, den 2. feb., blev forposterne ved Mysunde angrebet af 1. korps avantgarde (fortrop) støttet af artilleri.

Angrebet fik ikke den effekt, som preusserne havde håbet. Det skyldtes især en tæt og vedvarende tåge i området. Angrebet blev afvist, og ud på eftermiddagen ophørte kampen.

Som bekendt blev Dannevirkestillingen rømmet natten mellem den 5. og 6. feb., og den lange og udmættende march over Flensborg til Dybbøl indledtes. 3. division skulle danne arrieregarde (bagtrop) for 2. division, og i løbet af formiddagen 6. feb. ankom hovedstyrken til Flensborg. Dagen efter fortsatte 3. division sin march, og stærkt udmattede nåede styrken frem til Sønderborg.

Efter tilbagemarchen til Dybbøl fortsatte 4. dragonregiments 1. halvregiment op i Nørrejylland. Ved krigens afslutning blev Hans Hansen hjemsendt som underkorporal -

I 1870 er han ejer af *Bellelosegaard*, som han sælger i 1889. Ved sin død i 1900 er han i Værløse sogns kirkebog anført som arbejdsmand i Glostrup og fhv. gårdejer i Bringe. Han er begravet på Værløse kirkegård.